

CBB-Bericht van februari 2018, de nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Beste lezers van de CBB! In dit CBB-Bericht van februari 2018 willen wij graag nieuws aankondigen, enkele vragen aan u stellen en tenslotte u op de hoogte brengen van verschillende uitgaven bij de CBB. Aan het einde van het CBB-Bericht vertellen we u hoe u een uitgave kunt bestellen en hoe u met ons contact kunt opnemen. We hopen dat u met plezier dit CBB-Bericht zult lezen!

Meer streamingmogelijkheden bij de CBB!

Vanaf nu is het mogelijk om op meerdere manieren via streaming gesproken lectuur van de CBB te beluisteren! U bent van ons gewend dat u via de Daisy-cd en via streaming op de Webbox kan luisteren. Nu kunt u ook op andere afspeelapparaten met een streaming optie genieten van gesproken christelijke lectuur, zoals Plectalk Linio en de VictorReader Stream. Dit kan dankzij de komst van een eigen streaming server. Als u via streaming naar gesproken lectuur van de CBB wilt luisteren kunt u met ons contact opnemen, ook als u een ander afspeelapparaat met streamingoptie heeft dan de zojuist genoemde apparaten. Met het bestellen van een gesproken uitgave krijgt u zowel een Daisy-cd als de streaming-variant in uw bezit. Bovendien kunt u vanaf nu ook via de app Voice Dream luisteren naar gesproken uitgaven van de CBB en in de toekomst hopelijk ook via andere apps. Op deze manier willen we gehoor geven aan een groeiende vraag naar streaming op verschillende manieren.

Covenant Braille Autoriteit

Op 12 december 2017 heeft de CBB in Brussel het Covenant Braille Autoriteit ondertekend. Dit werd gedaan samen met 18 andere Nederlandse en Vlaamse organisaties, bibliotheken, gebruikers, dienstverleners en producenten. Hiermee is voor het Nederlands taalgebied een autoriteit in het leven geroepen om afspraken te bespreken en vast te leggen over braille. Zo blijft het standaard voor braille hoog en in ontwikkeling.

Actie op Wereldbrailledag

Er is nog meer nieuws te melden over braille.

Op 4 januari jongstleden was het Wereldbrailledag. Vereniging Onbeperkt Lezen heeft hiervoor een actie in het leven geroepen, in samenwerking met de CBB. Braillelezers konden bedrijven en organisaties bewust maken van het feit dat een deel van hun klanten braille leest. En dat deze klanten de post die zij sturen niet kunnen lezen. Daarom konden de leden van Onbeperkt Lezen in de week van 4 januari alle gedrukte post die werd ontvangen beantwoorden met een braillebrief. Met een braille-alfabet kunnen de bedrijven en organisaties de brief zelf vertalen. Veel braillelezers zouden het heel prettig vinden om brieven voortaan in braille te ontvangen. Dat wordt mogelijk als meer organisaties gebruik gaan maken van de site braille.nl. Kent u iemand die braille leest? Of kent u een bedrijf dat voortaan haar post in braille moet versturen? Het is nog steeds mogelijk om bedrijven en organisaties te beantwoorden met een braillebrief. Hiervoor kunt u zich melden bij Vereniging

Onbeperkt Lezen via telefoonnummer 070-2629294 of via e-mailadres info@onbeperktlezen.nl.

Oude Daisyspelers

De CBB krijgt van nieuwe lezers soms de vraag of er ook Daisyspelers geleend kunnen worden. We hebben een paar Daisyspelers die uitgeleend worden, zodat men een indruk kan krijgen van gesproken lectuur. Heeft u een oude Daisyspeler die u niet meer gebruikt, omdat deze defect is geraakt of omdat u een nieuwe heeft aangeschaft? Uw oude Daisyspeler zouden wij graag ontvangen, zodat we deze na reparatie kunnen uitlenen aan nieuwe lezers. Als u een Daisyspeler heeft en deze aan de CBB wilt geven, bel dan naar 0341 – 56 54 99 of mail naar info@cbb.nl. U doet hiermee aankomende lezers van lectuur in passende leesvormen een groot plezier.

CBB staat op Ziezo 2018

De CBB hoopt aanwezig te zijn op de komende editie van de Ziezo-beurs! Deze zal plaatsvinden op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Op www.ziezo.org kunt u meer informatie vinden en u ook aanmelden als bezoeker. Op deze manier is de toegang gratis. Wij hopen u op deze beurs te kunnen ontmoeten en met u in gesprek te kunnen gaan over de CBB, over onze collectie en over passende leesvormen. We ontvangen u graag bij standnummer 05.

Bijbel Dichtbij: Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen

In september vorig jaar presenteerde het Nederlands Bijbel Genootschap samen met de Evangelische Omroep een nieuwe uitgave van de Bijbel in Gewone Taal. Deze uitgave heet 'Bijbel Dichtbij' en is bedoeld als Bijbel voor het dagelijks leven om de oude teksten beter te begrijpen en te verbinden met het leven van nu. Naast de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal bevat deze uitgave inleidingen over belangrijke thema's, achtergronden, honderden kaderteksten met uitleg, duizenden inspirerende vragen en gedachten om met de Bijbel aan de slag te gaan, dwarsverwijzingen naar andere Bijbelteksten en een aantal leesroosters.

De CBB heeft de Bijbel in Gewone Taal in braille en in gesproken vorm beschikbaar en wil graag weten of er vraag is naar deze nieuwe uitgave 'Bijbel Dichtbij'. Als u geïnteresseerd bent in deze uitgave, die €45 zal kosten, mag u dit laten weten via telefoonnummer 0341- 56 54 88 of door een e-mail te sturen naar jeroen@cbb.nl. Wilt u ook aangeven in welke leesvorm u het zou willen hebben? Bij voldoende belangstelling zullen wij deze uitgave zo mogelijk in productie nemen en in onze collectie opnemen.

Nieuw ledenmagazine van de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland heeft sinds eind januari een nieuw magazine erbij: 'Petrus'. 'Petrus' is het nieuwe ledenmagazine en zal naar verwachting elk kwartaal verschijnen. Deze uitgave is helemaal gericht op de leden van de Protestantse Kerk en zal de nadruk leggen op de verbinding tussen de leden van de kerk. De inhoud gaat over het lid zijn van de kerk en hoe dit lidmaatschap in het dagelijks leven vorm kan krijgen. De CBB wil het magazine 'Petrus' graag aan de kranten- en tijdschriftencollectie toevoegen. Als u geïnteresseerd bent in dit gratis magazine, dan horen we dit graag van u via telefoonnummer 0341- 56 54 88 of door een e-mail te sturen naar jeroen@cbb.nl.

Herziene versie van ‘Gereformeerd Kerkboek’

De CBB heeft dankzij een financiële bijdrage van het braillefonds van de NCB, Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond een liedboek van de collectie geheel kunnen herzien. Eind vorig jaar is er namelijk een nieuwe versie van het ‘Gereformeerd Kerkboek’ van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt uitgebracht. De Synode had eerder besloten tot een herziene uitgave van het Gereformeerd Kerkboek. Deze uitgave bevat alle 150 Psalmen en ca. 100 gezangen. Ook zijn er belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische gebeden en gezangen, formulieren en de kerkorde opgenomen.

Het ‘Gereformeerd Kerkboek: de herziene versie’ is nu beschikbaar in braille met artikelnummer 753, grootletter met artikelnummer 754 en e-pub formaat met artikelnummer 755. De braille- en de grootletterversies worden geleverd in ringmappen, zodat u handig de juiste liederen eruit kunt halen. Verkrijgbaar voor €24,95.

Pasen

Over ongeveer twee weken is het Aswoensdag en begint de 40 dagentijd. De 40 dagentijd wordt van oudsher gebruikt om toe te leven naar de vieringen van Goede Vrijdag en Pasen. Dit jaar valt Goede Vrijdag op 30 maart. Bij de CBB zijn de volgende uitgaven verkrijgbaar die u hierbij kunnen helpen:

- Uitgeverij De Banier heeft in januari jongstleden een nieuwe uitgave uitgebracht in de reeks boekjes met 49 korte overdenkingen voor de lijdensweken. Deze heet ‘’t Is al voor mij geschied’, is samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen en kunt u nu al bestellen bij de CBB. ‘’t Is al voor mij geschied’ bevat 49 overdenkingen van Johannes Calvijn over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Zo kunt u tijdens de 40 Dagentijd elke dag hierbij stil staan door de overwegingen van Calvijn. U kunt deze uitgave in braille en gesproken vorm al bestellen voor €9,95, naar verwachting is deze tussen half februari en begin maart leverbaar. Nu volgen enkele zinnen van Calvijn uit deze uitgave:
Christus heeft niet alleen Zijn lichaam opgeofferd om ons met God te verzoenen, maar Hij heeft ook in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben verdiend. Zo is Hij in waarheid de Man van smarten geworden, van Wie Jesaja heeft geprofeteerd: ‘Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid ...’ Van: Johannes Calvijn.
- De CBB heeft net als voorgaande jaren weer de ‘40dagentijdkalender’ van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. De 40dagentijdkalender van 2018 bevat meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips over het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Iedere donderdag is er informatie over de projecten van Kerk in Actie, waarin moeders, vaders of andere verzorgers centraal staan. Deze uitgave is gratis aan te vragen in braille en in gesproken vorm.
- ‘Op weg naar Pasen’ van ds. Jos Douma. Douma laat ons Jezus ontdekken in de Veertigdagentijd. Voor elke dag in de Veertigdagentijd is er een Bijbeltekst, een korte overdenking en een gebedszin. Te koop in braille met artikelnummer 414 en gesproken vorm met artikelnummer 413, verkrijgbaar voor €6,-.
- Paas-cd ‘40dagentijd en Pasen’. Dit is een eigen uitgave van de CBB uit 2015. Op deze cd staan enkele Bijbelteksten, gedichten en een meditatie die in het teken staan van de Veertigdagentijd en Pasen. De teksten worden omlijst door muzikale fragmenten. Te koop in gesproken vorm met artikelnummer 629, prijs is €5,-

- 'Houd U niet ver van mij'. Dit is een boekje om met Psalm 22 elke dag in de Veertigdagentijd na te denken over Gods aanwezigheid of Zijn afwezigheid. Geschreven door Roelof Vellinga. Te koop in zowel braille als gesproken vorm voor €5,-. De brailleversie heeft artikelnummer 418 en de gesproken versie 415.
- 'Op weg naar Golgotha' van C.H. Spurgeon. Deze bevat 49 korte overdenkingen over het lijden en sterven van de Man van smarten en biedt daarmee een mogelijkheid om tijdens de lijdensweken elke dag stil te staan bij het Lam van God door korte gedachten van Spurgeon. De brailleversie heeft artikelnummer 723 en de gesproken versie 722. Te verkrijgen voor €9,95.

Onder de aandacht: *Baptisten.nu* in gesproken vorm

Dankzij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland hoeft u nu geen abonnementsgeld meer te betalen voor het magazine *Baptisten.nu*. Hierdoor kunt u zonder kosten dit blad ontvangen. *Baptisten.nu* is het tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, verschijnt elk kwartaal en bevat nieuws, reportages en berichtgeving over recent gedoopte of overleden gemeenteleden. Wilt u een abonnement of een proefnummer ontvangen? Neem dan met ons contact op.

Bestellen

Wilt u een uitgave bestellen? Dat kan op twee manieren:

U maakt het bedrag van de uitgave die u wenst te ontvangen over op IBAN NL17INGB 0000 5032 41 ten name van de CBB te Ermelo. Vermeld duidelijk uw naam, uw adres en het artikelnummer. Heeft de uitgave geen artikelnummer? Vermeld dan de titel van de uitgave en de leesvorm die u wenst te ontvangen.

Het is ook mogelijk telefonisch te bestellen en de CBB een eenmalige machtiging te geven om het desbetreffende bedrag van uw rekening af te schrijven.

Wilt u meer informatie over een uitgave van de CBB, een suggestie doorgeven of wilt u iets bestellen? Bel dan naar 0341 – 56 54 99 of mail naar info@cbb.nl.

Dit is het einde van het CBB-Bericht van februari 2018.